

## ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

### ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ ΤΟΥ Κ. Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗ

Ο Όσκαρ Ούαϊλδ χαρακτηριστικά λέει για τις άποτυχιμένες δραματοποιήσεις και βιογραφίες ιστορικών προσώπων, ότι, φθηνές έκδόσεις μεγάλων βιβλίων είναι εύχαριστο πράγμα, φθηνές όμως έκδόσεις μεγάλων άνδρων είναι τέλεια συχαμερές». Τό δυσκολώτατον θέμα τής δραματοποιήσεως ιστορικών προσώπων άπέτυχε καὶ στά χέρια τεχνιτῶν μεγάλης πείρας. Μεγαλοφερεῖς δὲ συγγραφεῖς ποῦ τὰ χειρίστηκαν ἐπιτυχῶς, παρέβλεψαν «ποη· Ή μεγάλη καιλιτέχνης τῆς Ἑλληνικῆς τικῆς ἀδείᾳ» τίς ιστορικές πληροφορίες,

γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ φέρουν τὴ δραματοποίησί τους σὲ πλαστική καὶ ζωντανὴ δημιουργία. Ο κ. Λιδωρίκης στὸ νέο ἔργο τοῦ «Βύρων» προσπάθησε νὰ δόσει ιστορικῆς ἔξηχοιβωμένη δλη τὴ πολυτάραχη ζωὴ τοῦ λόρδου Μπάϊφον, οὰν ἡ ιστορικὴ ἀκρίβεια νὰ είναι τὸ ἀπαραίτητο καὶ οὐσιωδέστερο στοιχεῖο τοῦ ιστορικοῦ δράματος. «Ομως καὶ στὴ προσπάθεια του αὐτῆ ὁ κ. Λιδωρίκης ἀπέτυχε ἐλησμόνης πρὸ παντός, διὰ τὸ Βύρων ἦταν ἐφύεσταιος ἄνθρωπος. Σὲ ποιά στιγμὴ, ἡ σὲ ποιὰ ἀπὸ τὶς πολυάριθμες σκηνές του, νομίζεις διὰ ἀπέδωσε τὸν ἄνθρωπο ποῦ ἔγραψε τὸν «Ἀγγλους Βάρδους καὶ Σκώτους δημοσιογράφους», ποῦ διεφάνη ἡ καυστικὴ σάτυρα τοῦ Βύρωνος καὶ ὁ κυνισμός του, μὲ τὸν ὅποιον, ὅπως ἔλεγε ὁ Σέλλευ, «έκρυψε τὴ κτηνωδία του». Τὸ διὰ τὸ κ. Λιδωρίκης κατατιάστηκε μὲ τόσο δύσκολο θέμα, δείχνει ἐν μέρει τὰ μεγάλα του νεανικὰ δνειρα, καὶ δικαιολογεῖται. Ή περυσινή του ἐπιτυχία στὴ «Μεγάλη Στιγμὴ» ἀπέδειξε διὰ ἔχει ταλέντο, καὶ ἔτοι μιὰ ἀποτυχία ἐνὸς μὴ ὠρίμου ἀκόμα συγγραφέως δὲν ἔχει μεγάλη σημασία. «Ἔχει ὅμως σημασία μεγάλη ἡ ἀποτυχία τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου στὴν ἐκλογὴ τοῦ «Βύρωνος», γιατὶ ἡ ἐπιτροπὴ αὐτῆ ὑποτίθεται διὰ εἰναι ὄφιμη νὰ ἀντιληφθεῖ, διὰ καὶ οἱ ἀδαέστεροι ἀκόμα τῶν θεατῶν ἀντελήφθησαν, καὶ δὲν ἐπρεπε νὰ ἐκλεγεῖ τὸ ἔργο αὐτὸ ποῦ ἐμείωσε τὸ γόνηρο τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου, καὶ ἔζημίωσε ἕνα νέο συγγραφέα.

Π. Σκηνοθετική ἔργασία ποῦ ἔγεινε γιὰ τὸ ἀνέ-



βασμα τοῦ ἔργου ἦταν ἀπὸ τὶς ἐκλεκτότερες. Ο κ. Κλώνης ἐφύάσθηκε ἐμπνευσμένα, καὶ ὁ κ. Φωκᾶς, ὁ ἄνθρωπος ποῦ ἔφερε τὸ γοῦστο στὴν Ἑλληνικὴ Σκηνή, καὶ ποὺ κατώρθωσε νὰ κάνει τὸ κοινὸν ὑπόχεισε νὰ νοιώθει τὴ σπουδαιότατη σημασία τοῦ σκηνικοῦ κυπεούμενοῦ, βρήκε καὶ πάλι τὴν εὐκαιρία νὰ δεῖξει τὶς ίκανότητές του.

«Οσο γιὰ τοὺς ἡθοποιούς, θεωρῶ περιττὸ νὰ τονισώ, διὰ τὸ Σαπφώ Αλκαίου ἐπέτυχε σ' ἓνα μικρὸ εὔκολο ρόλο, ἀν καὶ δὲν ἦταν κατάλληλος γι' αὐτὴν καὶ ἀρχίζει ἀπὸ τὴ δεσποινίδα 'Ἐλένη Παπαδάκη, ἡ δούια ὑπεδύθη δημιουργικὰ τὴ λαίδη Μπάϊφον, τὴ γυναικα γιὰ τὴν ὅποια διά Βύρων ἔλεγε εἰρηνεύομενος τὴ ψυχὴ ἐντιμότητα καὶ τυπικότητά της, διὰ «ῆταν τόσο τελεία, ὥστε διά φύλαξ 'Ἄγγελός της τὴν ἐγκατέλειψε». Τὸν τύπο αὐτὸν ὁ δ. Παπαδάκη τὸν ἀπέδοσε κατὰ τρόπον ποὺ ἀπέδειξε, διὰ δίκαιων είναι τὸ Ἐθνικὸ Θέατρο νὰ φροντίζει νὰ τῆς ἀναθέτει τοὺς κατάλληλους γι' αὐτὴ ρόλους, καὶ νὰ τῆς δίνει συχνότερα τὴν εὐκαιρία νὰ ἔξελισσει τὸ ταλέντο της. «Ολοι γενικῶς οἱ ἡθοποιοί, τόσο πολυπληθεῖς, ὥστε διὰ χῶρος νὰ μὴ ἐπαρκεῖ νὰ δισχοληθοῦμε λεπτομερέστερα, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἔργου, τὸ διόπιον ὅμως οὗτε καν ὡς θέαμα μπόρεσε νὰ σταθεῖ.