

Θεατρικές πρώτες

«ΤΟ ΣΤΡΑΒΟΞΥΛΟ»

Τοῦ κ. Δ. ΨΑΘΑ

στὸ δέατρο Ἀργυροπούλου

Σημείωμα τοῦ κ. ΓΙΑΝ. ΣΙΔΕΡΗ

Αὐτὸ ποὺ ἔχει κανεὶς νὰ παρατηρήσῃ μὲ χαρὰ στὸ πρώτο ἔργο τοῦ κ. Δ. Ψαθᾶ εἶνε πῶς, καὶ στὴ σύλληψῆ του καὶ στὸ γράφιμό του, φρόντισε ὁ νέος συγγραφέας νὰ πλάσῃ κάτι τι καινούργιο. Δηλαδὴ ξεμάκρυνε ἀπὸ τοὺς κοινοὺς τόπους τῆς ἡθογραφίας, ποὺ ὅσο καὶ ὠραία καὶ νὰ γραφοῦν μοιραῖς ἐμποδίζουν τὸ ἀπότελεσμα νὰ φτάσῃ σὲ βαθμὸ πρωτότυπο. Ἐπίσης ἀπόφυγε ν' ἀσχοληθῇ μὲ τὰ ἑρωτόλογα καὶ μὲ τὶς συζυγικὲς ἀπιστίες τοῦ βουλευτῶν καὶ, μέσα στὸ ἔργο του, δούλεψε μὲ φροντίδα καὶ μὲ στοχασμὸ, ποὺ αὐτὰ μᾶς δίνουν τὶς καλύτερες ἐλπίδες γιὰ τὴν ἔξελιξή του, τὸν τύπο του, ἔναν κύριο τύπο, ποὺ καλύπτει ὅλο τὸ ἔργο.

Αἰσθάνθηκα ἐνθουσιασμὸ ποὺ δὲν εἶδα νὰ χάνεται ὁ τεχνίτης τῆς θεατρικῆς μᾶς λογοτεχνίας, ὁ πρωτοφανέρωτος, μὲ τὸ νὰ πλέξῃ τὴ «δράση», καθὼς λένε, μιὰ δηλαδὴ φαρσοειδὴ ἀλληλουχία σκηνῶν, ποὺ γεμίζουν τὸ ἔργο μὲ διάφορα σπασμοδικὰ γεγονότα παρὰ πὼς τὸν τράβηξε ἡ προσπάθεια νὰ γράψῃ διάλογο, ἀναλυτικὸ καὶ οὐσιαστικὸ καὶ θὰ ἥταν εὐτύχημα, ἄν, στὴ μελλοντικῆτου ἐργασία, κρατοῦσε αὐτὴ τὴν αἰσθησην καὶ ἄν δὲν παρασυρότανε ἀπὸ μερικὲς θεωρίες, ποὺ λένε γιὰ «κίνηση» καὶ γιὰ «δράση» καὶ τὰ κάτι τέτοια παρόμοια τερτίπια, γνωστὰ στὰ θεατρικὰ ἔργα τῆς ἐποχῆς, ποὺ ἀρχίζει, στὸ θέατρο μᾶς, μὲ τὸν κ. Ξενόπουλο.

Ο κ. Ψαθᾶς ἔχει τὴν κίνηση, ποὺ χρειάζεται καὶ σ' ὅλο τὸ ἄλλο ἔργο προσπαθεῖ νὰ βαθύνῃ τὴ μελέτη του γύρω ἀπὸ τὸ κύριο πρόσωπό του. Γι' αὐτὸ, μαζὶ καὶ μὲ κάτι καθαρὰ Ἑλληνικὲς καὶ ἀδιάστες ἑκφράσεις, ποὺ λάμπουν ἀπὸ ἔξυπνάδα, γίνεται εὐχάριστος καὶ προσφέρει στὸν κόσμο, καὶ ιδιαίτερα στὸ κοινὸ τοῦ κ. Ἀργυρόπουλου, διὰ τοῦ ἀκριβῶς ποθεῖ, δηλαδὴ μιὰ πλατειὰ εὐτυχία χαρᾶς, ποὺ πάντα εἶνε τόσο χρήσιμη γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Κι' αὐτὸ, εὐτυχῶς, τὸ κατορθώνει μὲ εὐγενικὰ μέσα.

Ἐννοεῖται ὅτι ὁ ἐνθουσιασμὸς μου αὐτὸς δὲν παραβλέπει τὰ σφάλματα. Δὲν ξεχνάω δῆλο. ὅτι γενικὰ δλόκληρο τὸ ἔργο παρατραβάει, δὲν ξεχνάω πῶς ἡ Ούρανία εἶνε κι' ἔκεινη σχεδὸν κακιὰ μὲ τὴ γκρίνια τῆς δχι γιατὶ τὴ θέλησε ἔτσι ὁ συγγραφέας, ἀλλὰ γιατὶ τοῦ ξέφυγε, ἐπίσης καὶ ὁ ρόλος τοῦ κ. Χελμη εἶνε σὰν περένθετος, δχι ἀπαραίτητος. Καὶ ἀλλα μποροῦσε νὰ βρῆ μιὰ φιλοκατήγορη διάθεση.

Ομως παίρνω τὸ ἔργο στὴ συνολική του ἐντύπωση, ξέρω πῶς τὸ θέατρο δὲν εἶνε μόνο ζήτημα ταλέντου, ἀλλὰ καὶ ζήτημα χρόνου καὶ κόπου καὶ προτιμῶ ἀντὶ γιὰ μεμφιμοιρίες νὰ σημειώσω πὼς ἔχουμε μπροστά μας ἔναν ἀνθρώπο μὲ μιὰ θεατρικὴ αἰσθηση δχι ρουτινιέρικη, ἀρά ἔναν ἀνθρώπο ποὺ ἀξίζει.

Σιγὰ-σιγὰ καὶ σὲ ἔργα ποὺ δὲν φτάνουν δέβασι τὸ τέλειο, οἱ νεώτεροι συγγραφεῖς μας θέλουνε κάτι τι καινούργιο — δχι εἶνε καὶ λίγο, πολὺ λίγο — καὶ τούτο, εἶνε τὸ πιὸ τίμητικὸ δχι μόνο γι' αὐτοὺς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς παλαιότερους ποὺ κι' αὐτοὶ προσκομίσανε τὴ δοθεῖα τους γιὰ νὰ δημιουργηθῇ μιὰ θεατρικὴ συγγραφικὴ παράδοση στὴν «Ἑλλάδα», ποὺ ἀπὸ αὐτὴν θὰ ξεκινήσῃ ὁ δχιος συγγραφέας ἀκόμα κι' ἄν εἶνε νὰ ξεπεράσῃ καὶ τὸ Σαίξπηρ, ποὺ λέει ὁ λόγος.

Εἶνε παρατηρημένο πὼς, ὅταν παίζουν οἱ θίασοι μας ἔργα Ἑλληνικὰ, τότε οἱ θεωρίες τους παίζουν θαυμάσια, γιατὶ κι' ἄν οἱ ρόλοι τους εἶνε τυχὸν ἐπηρεασμένοι ἀπὸ ἄλλες λογοτεχνίες, δῆμος μποροῦν καὶ κρύουν κάτι τι γνήσιο Ἑλληνικό, ποὺ τοὺς ἀναγκάζει νὰ μιλοῦν καλύτερα, νὰ κινοῦνται πιὸ φυσικὰ καὶ νὰ δλοκληρώνουν τὸ παιζιμό τους καὶ νὰ τὸ φτάνουν μερικὲς φορές, καὶ ηθοποιοὶ μὲ δεύτερο ταλέντο, σὲ βαθὺ ὁ ἀξιολογώτατο.

Ἐτσι καὶ τὸ ἔργο «κόλλησε» στοὺς ηθοποιοὺς καὶ θὰ ἐπερπει ν' ἀντιγράψω ἐδῶ τὸ πρόγραμμα δλόκληρο, ὃν ηθελα νὰ σημειώσω δσους παίζανε καλά.

Ὦς τόσο καθήκον δικαιοσύνης εἶνε νὰ ξεχωρίσω τὸν κ. Ἀργυρόπουλο γιὰ τὴν πηγαία δημιουργία του καὶ νὰ πῶ, μὲ δῆλο τὸ θαυμασμό ποὺ τρέφω πρὸς τὴ μεγάλη του τὴν θεατρικὴ ἀξία, ἐκείνο ποὺ μοῦ τὸν κανεὶ πιὸ ἀγαπητὸ εἶνε ἡ λατρεία του, σχεδὸν, πρὸς τὰ Ἑλληνικὰ ἔργα, ποὺ τὰ διαβάζει πρόθυμα καὶ ποὺ τ' ἀνεβάζει προδημότερα καὶ τὸ σπουδαῖο εἶνε ὅτι καὶ ὁ ταμίας τοῦ θεάτρου του πιστοποιεῖ ὅτι τρέχει τὸ Ἑλληνικὸ κοινὸ ἀκούραστο γιὰ γὰ χαρῆ τὴν ἔθνικὴ του τὴν παραγωγὴ.

Μόνο, γιὰ νὰ τελειώσω μὲ μουρμούρες καὶ μὲ συμβουλές — τὶ κριτικὸς θὰ ἡμουνα, ἄν δὲν ξέρεια νὰ σκορπίζω καὶ ὁδηγίες! — στὴν πρόβα θὰ ἐπερπει ὁ κ. Ἀργυρόπουλος νὰ μὴ λυπάται τὸ χειρόγραφο καὶ ν' ἀφαιρῇ μερικὰ πράματα ποὺ λέγονται δυὸ καὶ τρεῖς φορές, γιατὶ τότε καὶ ὁ κ. Δ. Ψαθᾶς θὰ είχε δοκιμάση μεγαλύτερη ἐπιτυχία καὶ διδαχὴ καὶ ὁ θεατῆς θὰ ἐφευγε πιὸ εύχαριστημένος.

Κάθε ἔργο, ποὺ τὸ ἐπεξεργάζονται καὶ ὡς κείμενο, οἱ ηθοποιοὶ, κερδίζει.

Ἐπαινοὶ λοιπὸν θερμὸς τοῦ πρέπει τοῦ κ. Δ. Ψαθᾶς καὶ τοῦ κ. Ἀργυρόπουλου.

Στὸ συγγραφέα, ποὺ αὐτὴ τὴ στιγμὴ μᾶς ἐνδιαφέρει περισσότερο, εύχόμαστε τὸ δεύτερο ἔργο του νὰ μᾶς πλησιάσῃ πιὸ πολὺ πρὸς τὸ πνευματικότερο θέατρο, δχι τὸ «φιλολογικότερο», γιὰ νὰ γλυτώσῃ ἡ Ἑλληνικὴ Σκηνὴ ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῆς ἡθογραφίας καὶ διατητική του βουλεύσαρτου.

ΓΙΑΝ. ΣΙΔΕΡΗΣ