

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΖΩΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ: „Εἰς ἀναζήτησιν τῆς εὐτυχίας“ δρᾶμα εἰς πράξεις τρεῖς, ύπο Γεωργίου Τσοκοπούλου.

Συλλογίζομαι, όχι χωρὶς κάποιαν μελαγχολίαν, σύμποσα τοιαῦτα ἔργα θὰ φανοῦν, θὰ ἐπιτύχουν καὶ θὰ ἐκπνεύσουν ἡρέμα, ἔως νὰ ἔλιῃ τὸ ἔργον, τὸ δποῖον θὰ ζῆσῃ καὶ θὰ θριαμβεύσῃ, τὸ ἔργον, τὸ δποῖον θὰ εἰσιδύσῃ βαθέως εἰς τὰς ψυχάς, καὶ θὰ προκαλέσῃ θύελλαν ἐνθουσιασμοῦ.... Καθόλου δύσκολον, τὸ ἔργον αὐτὸν νὰ τὸ γράψῃ μίαν ήμέραν δὲ ίδιος δὲ κ. Τσοκόπουλος ἀλλ' ὠρισμένως δὲν εἶνε τὸ «Εἰς ἀναζήτησιν τῆς εὐτυχίας». "Οχι! αὐτὸν εἶνε ἀπὸ τοὺς ἀφανεῖς καὶ μαρτυρικοὺς ἐκείνους προδρόμους, τοὺς ἀξίους μόνον συμπαθείας. "Ενα δραματάκι ἀνθρώπινόν, τεχνικόν, καλογραφιμένον, — ἀλλὰ τίποτε περισσότερον. Οὔτε ἵχνος ἀληθείας καὶ φυσικότητος. Ψυχρὰ μόνον, εὐσυνείδητος καὶ σοφή ἀν θέλετε, περι τέχνησις. "Εργον ἀνθρώπου, δὲ δποῖος δὲ: ἀντλεῖ ἀκόμη τὰς ἔμπνεύσεις του ἀπ' εὐθείας ἀπὸ τὴν πηγὴν τῆς ζωῆς. Κάτι συνθηματικὸν καὶ ἔξενητημένον, τὸ δποῖον θὰ ἥτο ἀνυπόφορον, ἀν δὲν εἶχε κάποιαν ἔξωτερηκήν τέχνην, ἀν δὲν ἔμαρτύρει μίαν ὀραίαν προσπάθειαν, ἀν δὲν ἀπετέλει ὡς ἐκ τοῦ εἴδους του, μίαν σχετικὴν πρόοδον, καὶ ἀν δὲν μᾶς ἐπαρου-

σίαζε τὸν συγγραφέα του ἀνώτερον ἀφ' ὅτι τὸν ἐγνωρίσαμεν ὡς τύρα.

Πρόδρομος λοιπὸν τὸ «Εἰς ἀναζήτησιν τῆς εὐτυχίας». Πρόδρομος τοῦ συγχρόνου κοινωνικοῦ δράματος, τὸ δποῖον θριαμβεύει σήμερον εἰς ἄλλας σκηνάς, καὶ τὸ δποῖον τόσον καιρὸν τόρα ἀναμένει ἡ Ἰδική μας, ἕκανοποιοῦσα τὸν πόθον της μὲ μεταφράσεις. "Εχομεν σωρὸν ἀπὸ τραγῳδίας, ιστορικὰ δράματα, εἰδύλλια ἀγροτικά, κωμῳδίας καὶ κωμειδύλλια. Μεταξὺ ὅλων αὐτῶν, τὰ καλὰ ἔργα δὲν εἶνε δλίγα καὶ ἂς μὴν εἴμεθα μεμψίμοιροι. 'Αλλὰ τὰ σύγχρονα κοινωνικὰ δράματα, — τὰ οἰκογενειακά, δπως ἑβαπτίσμησαν εἰς τὴν νεοελληνικήν, ἀμφιβάλλω ἀν εἶνε ἀκόμη δέκα. Τόρα, δσον μεγάλην καὶ ἀν κάμωμεν τὴν ἀναλογίαν τῶν καλῶν ἀπέναντι τῶν κακῶν, πόσα θέλετε νὰ εἶνε καλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ δέκα; Θὰ ἐκπλαγῆτε ἀν ἀπαντήσω κανέν, οὔτε τὸ «Εἰς ἀναζήτησιν τῆς εὐτυχίας;... Τί εἶνε δέκα καὶ εἴκοσι καὶ ἑκατόν, διὰ μίαν φιλολογίαν νέαν, ἡ δποία τόρα προσπαθεῖ ὑάνοιξῃ τοὺς δρόμους της. Καὶ συλλογίζομαι πάλιν, πόσα, πόσα ἔργα πρέπει νὰ γραφοῦν, καὶ νὰ παρασταθοῦν, καὶ νὰ ἐκπνεύσουν ἡρέμα, χωρὶς ἀποδοκιμασίαν,

χωρὶς ἀγανάκτησιν, χωρὶς μαξιλάρωμα, μὲ δὲ λίγα μόνον συμπαθή χειροκροτήματα, ἔως νὰ ἔλθῃ τὸ ἀριστούργημα, τὸ δποῖον προοιωνίζουν, τὸ δποῖον περιμένομεν!...

‘Αλλ’ ἂς ἐπιστρέψωμεν εἰς τὸ δρᾶμα τοῦ κ. Τσοκοπούλου.

Εἰς τὴν πρώτην πρᾶξιν, δὲ Ιάκωβος καὶ ἡ Βικτωρία Μαράνου ἔστραζουν τὴν εἰκοσαετηρίδα τοῦ γάμου των. Οἱ Μαράνος εἶναι ίατρος, καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου, νομῆς, καὶ εὐφίσκεται εἰς τὰ πρόθυρα μεγάλης ἐπιστημονικῆς ἀνακαλύψεως, διὰ τὴν δποίαν ἐργάζεται νυχθμηρόν. Εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν στηρίζει ἡ ἀγάπη τῆς καλῆς καὶ ἡγαπημένης του συζύγου, τὴν δποίαν λατρεύει. ‘Έχουν καὶ μίαν λατρευτὴν θυγατέρα, τὴν Καίτην, ἡ δποία τόρα θὰ κάμη τὴν ἐμφάνισίν της εἰς τὸν κόσμον. ‘Έχουν καὶ δύο στενωτάτους οἰκογενειακοὺς φίλους, τὸν γέροντα μυθιστοριογράφον Περικλῆν Καλλιμάχην, (δὲν ἡξεύρω καὶ καλὰ ἀν εἴνε μυθιστοριογράφος, ἀλλ’ ὅπωσδήποτε γράφει καὶ φιλοσοφεῖ,) καὶ τὸν νέον — ὅχι τόσον νέον, ἀφοῦ ἀπέκτησε τὰς πρώτας λευκάς τρίχας — Στέφανον Βάρδαν, ίατρόν, βοηθὸν τοῦ Μαράνου, μὲ πολλὴν ἀξίαν καὶ εὐρύτατον μέλλον. Φυσικά, τὸν ἀγαπᾶ ἡ Καίτη, ἀλλ’ ἐν ἀγνοίᾳ του. Οπωσδήποτε, ἡ οἰκογένεια εἶναι εὐτυχής, καὶ θὰ ἥτο μέχρι τέλους ἀν δὲν συνέβαινε κάτι παράδοξον καὶ τραγικόν: ‘Ο Στέφανος Βάρδας ἥτο παιδικὸς φίλος τῆς κυρίας Μαράνου. Τὴν ἥγαπτα, καὶ θὰ τὴν ἐνυμφεύετο, ἀν δὲν ιὸν εἶχε προλάβῃ δὲ ίατρός.... Καὶ ίδου ὅτι εἴκοσιν ἔτη μετὰ τὸν γάμον της, δὲ παλαιὸς αὐτὸς ἔρως ἔξανάπτει, καὶ ἀκριβῶς τὴν ἡμέραν τοῦ ιωβιλαίου, δὲ Στέφανος ενδίσκει τὴν κατάλληλον στιγμὴν νὰ ἔξομολογηθῇ τὸ πάθος του καὶ νὰ ἐπισφραγίσῃ τὴν ἔξομολόγησίν του μὲ τὸ τολμηρότερον φίλημα ποῦ εἰμιπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε. ‘Αλλὰ τὴν στιγμὴν ἔκεινην εἰσέρχονται ἡ Καίτη καὶ δὲ Καλλιμάχης, βλέπονταν τὰ πάντα, καὶ ἡ αὐλαία πίπτει.

‘Η δευτέρα πρᾶξις εἶναι ἀμεσος σινέχεια τῆς πρώτης. ‘Η Καίτη καὶ δὲ Καλλιμάχης δὲν ζητοῦν ἔξιγήσεις, καὶ εἶναι πεπεισμένοι ὅτι πρὸ πολλοῦ δὲ Στέφανος εἶναι ἔραστὴς τῆς κυρίας Μαράνου. Γενικὴ κατήφεια, καὶ ἀμηχανία, καὶ δάκρυα καταπνιγόμενα, διότι δὲ γέρων ίατρὸς ἐργάζεται εἰς τὸ παρακείμενον δωμάτιον, καὶ θὰ εἰσέλθῃ ἀπὸ στιγμῆς εἰς στιγμήν.... Καὶ νά τος μετ’ ὀλίγον, φαιδρότατος, εὐτυχέστατος, ἀπορῶν μόνον διὰ τὴν βουβαμάραν καὶ τὴν μελαγχολίαν, καὶ κινῶν μὲ τὴν ἄγνοιάν του,

ὅπως ὅλοι οἱ ἀπατώμενοι σύζυγοι τῶν δραμάτων καὶ τῶν κωμῳδῶν, τὴν ίλαρότητα τοῦ ἀκροατηρίου. ‘Ο ίατρὸς ἀποδίδει τὸ αἴτιον τῆς κατηφείας εἰς δηλητηρίασιν ἐκ τῆς φιλοσοφίας τοῦ Καλλιμάχη, καὶ δι’ ἀντίδοτον ὀδηγεῖ τὴν σύζυγόν του καὶ τὴν θυγατέρα του εἰς τὸ γραφεῖον του, διὰ ν’ ἀναρτήσουν ἐν χειροτέχνημα — δῶρον τῆς Καίτης ἐπὶ τῇ ἔօρτῃ, — ἀλλὰ κυρίως διὰ νὰ μείνουν μόνοι δὲ Καλλιμάχης μὲ τὸν Βάρδαν. Μεταξὺ τῶν δύο συνάπτεται τότε μιαρότατος διάλογος, ἐκ τοῦ δποίου μανθάνομεν, ὅτι καὶ δὲ Καλλιμάχης, δὲ γηραιὸς φιλόσοφος, εἶχεν ἀγαπήση ἄλλοτε μίαν γυναῖκα διὰ τοῦ τριπλοῦ ἔρωτος τῆς καρδίας, τῶν αἰσθήσεων, τῆς διανοίας, — ὅτι ἡ γυνὴ αὕτη ὑπανδρεύθη ἄλλον — ὅτι ἐπεκράτησε παρ’ αὐτῷ δὲ ἔρως τῆς διανοίας, καὶ ὡς ἐκ τούτου πάντοτε τὴν ἐσεβάσθη ὡς σύζυγον καὶ προσεπάθησε ν’ αὐξῆση τὴν εὐτυχίαν της διὰ τῆς καλῆς του φιλίας. ‘Η γυνὴ αὕτη ἀφίνεται ἵσως νὰ ὑπονοηθῇ, ὅτι εἶναι ἡ ίδια κυρία Μαράνου. Οπωσδήποτε, δὲ Καλλιμάχης συμβουλεύει τὸν Βάρδαν νὰ κάμη τὸ ίδιον, καὶ τὸν πείθει νὰ φύγῃ ἀμέσως, εἰς τὴν στιγμήν, χωρὶς νὰ ἰδῃ καὶ νὰ χαιρετίσῃ κανένα. Καὶ δὲ Βάρδας φεύγει, πρὸς μεγάλην λύπην τῆς Καίτης, ἡ δποία, ὅταν τὸ ἀκούγει, κράζει τὸν ὑπηρέτην διὰ νὰ ἀνακαλέσῃ τὸν νέον, ἀλλὰ τὸ μετανοεῖ ἐγκαίρως καὶ τὸν διατάσσει... νὰ εἴπῃ εἰς τὸν πατέρα της ὅτι τὸ τραπέζι εἶναι ἔτοιμον.

‘Η τελευταία πρᾶξις διαδραματίζεται μετὰ ἐν ἔτος.

‘Απέπτη πλέον ἡ εὐτυχία ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν Μαράνου. ‘Ο κῆπος ἀντηχεῖ ἀπὸ στεναγμούς καὶ ἀπὸ θρήνους. ‘Η κυρία Μαράνου κλαίει τὴν γαλήνην τῆς ψυχῆς της, τὴν συζυγικήν της χαράν· ἡ Καίτη κλαίει τὸ χαμένον της δνειρον. ἔνα ἔρωτα, ἀπὸ τὸν δποῖον τὴν ἔχωριζε διὰ παντὸς ἡ μητρικὴ ἀτιμία. ‘Αμείλικτος καὶ ἀγριος διὰ τὴν μίαν, τρυφερὸς καὶ παρήγορος διὰ τὴν ἄλλην, παραμένει δὲ φιλόσοφος Καλλιμάχης. ‘Αλλὰ δὲν τὰ γνωρίζει ὅλα· μέχρι τῆς ἡμέρας ἔκεινης, ἡ κυρία Μαράνου δὲν τῷ εἶχε διηγηθῆ τί ἀκριβῶς συνέβη μεταξὺ αὐτῆς καὶ τοῦ Στέφανου. Σήμερον τοῦ τὰ διηγεῖται, καὶ ἀποσπᾶ τὴν συγγνώμην τοῦ γηραιοῦ της φίλου. ‘Αλλὰ θὰ συμβῇ κάτι ἄλλο τρομερόν, τὸ δποῖον δὲν πρωελήφθη. ‘Ο ίατρὸς Μαράνος ἔκαμε τέλος πάντων τὴν μεγάλην του ἐπιστημονικήν ἀνακαλύψιν. Εἶνε εὐτυχής, καὶ διὰ νὰ συμπληρώσῃ αὐτὴν τὴν εὐτυχίαν, διὰ νὰ σκορπίσῃ ὀλίγην χαρὰν εἰς τὴν οἰκογέ-

νειαν, τὴν δποίαν ἔβλεπεν ἀπὸ καιροῦ τόσον δυστυχῆ, — χωρὶς νὰ ἡξεύρῃ διατί, — ἀποφασίζει νὰ ὑπανδρεύσῃ ἀμέσως τὴν Καίτην, καὶ τῆς προτείνει ὡς σύζυγον τὸν Στέφανον. Ἀπὸ τὸν τρόπον, μὲ τὸν δποῖον γίνεται δεκτὴ ἡ πρότασίς του, μαντεύει δτι κάτι ἀπάλισιον συμβαίνει, τοῦ ἔρχεται μία προσβολὴ τοῦ καρδιακοῦ νοσήματος, ἀπὸ τὸ δποῖον ἔπαισχε, καὶ πίπτει νεκρός. Τὴν στιγμὴν ἐκείνην καταφθάνει καὶ ὁ Στέφανος, δ ἔκούσιος ἔξοριστος, κατόπιν τηλεγραφήματος, τὸ δποῖον τῷ εἶχε στεῦλῃ δ ἐπίδοξος πενθερός του. Ἀλλ' εἶνε ἀργά...

Μόνον ἀπὸ τὴν ὑπόθεσιν, ἐννοεῖ κανεὶς δτι τὸ δρᾶμα τοῦ κ. Τσοκοπούλου δὲν εἶνε τόσῳ πρωτότυπον, μολονότι δὲν φαίνεται τετριμμένον, δτι δὲν εἶνε ἀθηναϊκόν, μολονότι ἡ σκηνή του ὑπόκειται εἰς τὰς Ἀθήνας, καὶ δτι δὲν εἶνε ἀνθρώπινον, — ὑπάρχει, βλέπετε, διαφορὰ μεταξὺ ἀνθρωπινοῦ καὶ ἀνθρωπίνου — μολονότι διασώζει τὰ ψυχολογικὰ προσχήματα. Δὲν πιστεύω νὰ συνήντησεν δ συγγραφεὺς εἰς τὰς Ἀθήνας πολλοὺς ἔργατας μεγάλων ἐπιστημονικῶν ἀνακαλύψεων, ὅπως δ Μαράνος, οὔτε πολλοὺς γηραιοὺς μυθιστοριογράφους καὶ φιλοσόφους, ὅπως δ Καλλιμάχης. Ἀλλ' οὔτε εἰς τὰς Ἀθήνας, οὔτε πουθενά θὰ συνήντησε, πιστεύω, ἀνθρώπους, οἱ δποῖοι νὰ διατηροῦν ἐπὶ εἴκοσιν ἔτη τὸν ἔρωτά των καὶ νὰ τὸν ἔξομολογοῦνται δταν ἡ ἐκλεκτὴ τῆς καρδίας ἔօρταζῃ τοὺς ἀργυροῦς της γάμους μὲ ἄλλον.

Τοῦτο σημαίνει, ὅπως εἶπα εἰς τὴν ἀρχήν, δτι δ κ. Τσοκόπουλος δὲν ἔνεπνεύσθη ἀπὸ τὴν περικυκλοῦσαν ζωήν, καὶ δτι τὸ δρᾶμα του δὲν εἶνε ἔργον εἰλικρινές, εὑσυνειδήτου παρατηρήσεως. Ἐν γένει οἱ ἀνθρωποί του εἶνε ψευδεῖς καὶ ἀψυχολόγητοι, νευρόσπαστα κινούμενα δχι κατὰ τοὺς νόμους τῆς ζωῆς, ἀλλὰ κατὰ τὰς δρέξεις τοῦ συγγραφέως. Ή ὑπόθεσίς του ἀκόμη, δὲν ἔχει τίποτε τὸ ἰδιαίτερον, τὸ δποῖον νὰ δικαιολογῇ ἐπαρκῶς τὸν τίτλον «εἰς ἀναζήτησιν τῆς εὐτυχίας». νομίζω δτι κάθε δρᾶμα ἥμποροῦσε νὰ λάβῃ αὐτὸν τὸν τίτλον, ἀν δὲν εἶχεν ἄλλον εἰδικώτερον. Ἀλλ' ὅπως εἶνε καλογραμμένον, μὲ χροιὰν φυσικότητος εἰς τὸν διάλογον, μὲ ἀρκετὴν εὐφυΐαν, μ' εὐτυχῆ σκηνικὰ εὑρήματα ἐδῶ - κ' ἐκεῖ, μὲ συμμετρίαν καὶ λιτότητα, μὲ ἀμεμπτον σχεδὸν δραματικὴν οἰκονομίαν, τὸ ἔργον ἐφάνη ὑποφερτὸν καὶ δὲν ἔκαμε κακὴν ἐντύπωσιν. Δὲν εἰμπορῶ νὰ εἴπω δτι ἐπέτυχεν, ἀλλ' οὔτε καὶ δτι ἀπέτυχε. Καὶ δταν λάβῃ τις ὑπ' ὅψει τὰ προτερήματά του, καὶ δταν ἐνθυμηθῇ δτι εἶνε τὸ πρῶτον δραματικὸν ἔργον τοῦ κ. Τσοκοπούλου, εἶνε ἀδύνατον νὰ μὴ συμπεράνῃ, δτι δ συγγραφέυς του ὑπόσχεται πολλά.

Οσον διὰ τὴν παράστασιν, δμολογῶ δτι ἔκτὸς τῆς σκηνογραφίας τοῦ κήπου, τίποτε ἄλλο δὲν ἐθαύμασα. Ωρισμένως, τὸ ἔργον ἥτο πολὺ ἀνώτερον καὶ λεπτότερον ἀπὸ τὴν ἥθοποιίαν, ἡ δποία δὲν συνετέλεσε καθόλου εἰς τὸ νάναδεξῆ τὴν ἀξίαν του.